

# reis *verhaal*

## september 2012



### Doel van de reis

Na de contacten die we al hadden via E-mail, wilden we nu met eigen ogen zien hoe dit tehuis wordt gerund door Angie en Randy, het gezin, helpers en vrijwilligers.

Hoe kunnen we HCU in de toekomst ondersteunen, en heeft het christen zijn een centrale plek in hun handelen? Op welke manier wordt het geld besteed? Op deze vragen hebben wij een positief antwoord gekregen. Lees maar verder in ons reisverslag



Op 7 September vertrokken we, David Gosker en Theo Afman naar Entebbe Oeganda. Laat in de avond kwamen we aan in een Guesthouse in Entebbe. De volgende ochtend werden we om 9.00 uur opgehaald door Angie Goering en Emma. Angie is degene die het opvanghuis managet in Mityana en Emma is een belangrijke Oegandese medewerker.

Tijdens de rit naar Mityana was er genoeg te zien. Een wirwar aan verkeer, vooral Kampala was enorm druk, motors met passagiers achterop crosten zigzaggend langs de auto's, vrouwen waagden hun leven door met een klein bezempje het wegdek schoon te vegen. Men leeft daar echt aan de weg. De slager hakt zijn vlees en hangt het buiten aan een haak voor de verkoop. De meubelmaker er naast stoffeert stoelen en een groep jongens stonden daarnaast weer auto's en motoren te wassen.

Honderden van die kleine bedrijfjes naast elkaar strak langs de stoffige weg. Alles en iedereen moet je in de gaten houden. Angie, die vroeger buschauffeur is geweest, loodste ons makkelijk door het chaotische verkeer van Kampala en de 'snelweg' naar Mityana. Na een kleine 2 uur kwamen we aan in Mityana in het weeshuis. We werden ontvangen door Angie's kinderen, 2 vrijwilligers uit Amerika, de huishoudelijke hulpen en de kinderverzorgers en natuurlijk de weeskinderen.

De eerste dag hebben we besteed aan de activiteiten in het huis zelf. Een woning bestaande uit 2 huizen die door een schutting wordt ommuurd. Het wassen en koken vind buiten plaatst. Regenwater wordt opgeslagen in een grote plastic tank. In het huis is wel elektriciteit, maar die valt wel geregeld uit, dus moet af en toe de generator worden aangezet.

Wat opvalt als je door Oeganda rijdt is dat het zo ontzettend groen is. In het zuiden kan men vaak twee keer oogsten.

De tweede dag hebben we de pepernoten uitgedeeld in het huis. Wel een beetje vroeg, maar wel typisch een Hollandse versnapering. De stroopwafels deden het ook goed. Het eten in Oeganda smaakt heerlijk vers en puur.

Met de kinderen gaat het goed, sommige hebben nog wat achterstand, maar de meesten zijn erg opgeknapt nadat ze ziek opgenomen werden in het HCU. Voor sommige kinderen is er nog wel blijvende medische hulp nodig.

Zo is er ook voor Mimi een meisje (foto links) van 12 nog medische hulp nodig. Ze is geestelijk en lichamelijk gehandicapt. Ze lijkt 7/8 jaar, kan moeilijk lopen, haar voeten staan scheef en ze heeft een vergroeiing aan haar rug, verder heeft ze geestelijk een achterstand. Ze is een blij meisje. Er wordt onderzocht of ze door operaties in Amerika nog geholpen kan worden.





Angie heeft een stuk land gekocht in een dorp in de buurt van Mityana. 's Middags zijn we naar dit aangekochte stuk land geweest. In de omgeving van dit stuk land is er weinig medische zorg, ook is er geen school. Op dit land wil Angie gebouwen neerzetten voor medische zorg, een kerk, een school en winkeltjes. Er is begonnen met de bouw van de eerste hulp post (foto links). Ook worden er op het land groenten verbouwd voor eigen gebruik en verkoop. Angie's wil op dit stuk land, in de toekomst, alle activiteiten rondom HCU laten plaats vinden. Ook wil ze zorgen voor een waterput.

In dit alle hebben we duidelijk Gods zegen op iemands werk gezien. In korte tijd is er veel tot stand gebracht. Sponsors uit Engeland, Amerika en Nederland zorgen voor deze mogelijkheden. Het is mooi te zien hoe dingen door HEM worden geleid. Met dankbaarheid zien we hoe de HERE hier bezig is.



Zondag hebben we het wat rustig aan gedaan, een rustdag, incl. een preek uit Amerika gehoord.

Op maandag zijn we met Angie naar verschillende dorpen geweest om op een aantal scholen ontwormingstabletten uit te delen. Dit alles om wormen die zich nestelen in het lichaam door verkeerd drinkwater uit te schakelen. Het zogenaamde 'deworming'. Kinderen die hier mee te maken krijgen hebben vaak bolle buikjes. Later in de week kwamen we nog posters tegen in een dorp waar gewaarschuwd werd voor de gevolgen van slecht drinkwater. Een afschuwelijke poster waarbij ze laten zien hoe de wormen uit het lichaam komen.



De kinderen maken bij het in ontvangst nemen van de tablet een lichte buiging. Er wordt wel tegen je aangekeken als Mzungu (=blanke). Oegandezen zijn vriendelijke en behulpzame mensen.

We hebben een jongentje ontmoet dat een oogafwijking heeft, hij wordt hieraan geholpen in Kampala. De kosten voor deze behandeling wordt door onze stichting betaald.



De laatste dag hebben we onze meegebrachte kleding, knuffels, speelgoed, pennen en papier uitgedeeld. Ook een bedrag voor voeding en voor een koelkast hebben we mogen overhandigen. Waarvoor ze erg dankbaar zijn.

Ons conclusie is dat dit huis op een goede manier wordt gerund. Er wordt liefdevol met de kinderen en personeel omgegaan. Het geld wat we geven wordt goed besteed/gebruikt. Voor ons is er alle reden om met de sponsoring van HCU door te gaan. Hierin verwachten we van de HERE hulp. Ook uw steun is van harte welkom.

## Contact

Correspondentie adres:

Hagenakkers 6  
7932 RA Echten  
0528 - 354174

Telefoon:

[www.alkare.nl](http://www.alkare.nl)

Internetadres:

[info@alkare.nl](mailto:info@alkare.nl)

Email:

040 880 66

KvK nr.

Rek nr: 53 31 77 189

ABN AMRO bank:

